



youngvoicesproject.eu

MANIFESTO

Δεν είμαστε άορατοι, θέλουμε την ισότητα!



Οι γυναίκες Ρομά από την Ευρώπη, συμμετέχουσες στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα **Young Voices**, συναντήθηκαν στη Βαρκελώνη, στην Καταλονία, για να μάθουν και να μοιραστούν τα όνειρά τους και τις ιδέες τους τον Μάρτιο του 2018. Οι συμμετοχικές διαδικασίες με τις γυναίκες πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, έτσι ώστε να είναι πιο μετασχηματιστικό και λογικό, τόσο κοινωνικά όσο και ανθρώπινα.

Ως νέες γυναίκες Ρομά, το συγκεκριμένο **Manifesto** συμπεριλαμβάνει τις φωνές μας χωρίς να ξεχνάμε τις γαγιάδες της κοινότητάς μας. Για αυτό το λόγο:

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ:

Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε την αναγνώριση της ταυτότητάς μας ως γυναίκες και ως Ρομά γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Ονειρευόμαστε μια κοινωνία που σέβεται την πολύ-πολιτισμικότητα και μια κοινωνία που δεν βασίζεται στη βία ή στις διακρίσεις με το να είσαι γυναίκα Ρομά. Ο σκοπός μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις για την περαιτέρω εδραίωση του δικτύου μας, ώστε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε στην αναγνώριση της διαφορετικότητας, δημιουργώντας αλληλεγγύη και νόημα στην κοινωνία.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που να μας ελευθερώσει από τις ιστορικά ριζωμένες αλυσίδες του ρατσισμού και των διακρίσεων, αλυσίδων που μας έχουν εμποδίσει από το να ακουγόμαστε και να αναγνωριζόμαστε από τις διαφορετικά μέρη της κοινωνίας. Όλες μας είμαστε ικανές και έχουμε τα δικαιώματα ως γυναίκες, Ρομά γυναίκες και ως άνθρωποι να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες όπως όλοι, άντρας ή γυναίκα.



Μοιραζόμαστε ένα κοινό συναίσθημα και με αυτό το Manifesto, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ:



1. Δεν θέλουμε κανέναν παρά εμείς να μιλάει για εμάς, γι 'αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα έργα, δραστηριότητες και χώρους που μπορούμε να συναντήσουμε και να μοιραστούμε τις απόψεις μας, ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τις εμπειρίες μας και τις οπτικές μας γωνίες, για να μας ενδυναμώσει όλες και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στην κορυφή.



2. Θέλουμε μια εκπαίδευση που περιλαμβάνει τις φωνές μας στα ιστορικά βιβλία και στις τάξεις, όπου είμαστε πρωταγωνιστές. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των δικαιωμάτων μας, γι 'αυτό και θέλουμε μια δίκαιη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για εμάς, η οποία να λειτουργεί με τη συνύπαρξη της κοινότητας και να περιλαμβάνει τα εθνικά ιστορικά γεγονότα σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα



3. Οι Ρομα γυναίκες χρειάζονται έναν χώρο διαλόγου όπου μπορούν να μοιράζονται εμπειρίες με τις άλλες Ρομά γυναίκες, να μας παροτρύνουν να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να επιτύχουμε τα όνειρά μας, αντιλαμβανόμενοι πως το έκαναν οι άλλοι.



4. Θέλουμε να ανοίξουμε νέους δρόμους, να μάθουμε νέα πράγματα, να ανακαλύψουμε, να ενισχύσουμε την ταυτότητά μας, να συναντήσουμε άλλες γυναίκες Ρομά από διαφορετικές χώρες-εμπλουτίζοντας και δίνοντας τη δύναμη να γνωρίζουμε την ποικιλομορφία των Ρομά, τους διαφορετικούς τρόπους ζωής, να ονειρευόμαστε να νιώθουμε Ρομά και να αναζητούμε την ευημερία μας. Η δύναμη έρχεται σε αριθμούς!

5. Θέλουμε να αποκτήσουμε και να ανταλλάξουμε γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα έργα και τις δράσεις που διεξάγονται σε διαφορετικά εδάφη για την προώθηση της κοινότητας των Ρομά και έτσι να μπορούμε να αισθανόμαστε ότι συμβάλλουμε.



6. Η ισότητα είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι είναι αναγκαία η ακρόαση και η συνεκτίμηση των γυναικών των Ρομά όπως και κάθε άλλου λαού και ότι έχουμε ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, ιδίως όσον αφορά στην πρόσληψη θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις.



7. Θέλουμε να καταστήσουμε ορατούς περισσότερους Ρομά ως αναφορές μέσω του ευρωπαϊκού διαδικτυακού φόρουμ, μοντέλα επιτυχίας που μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα όνειρά μας και για τις κόρες μας να μεγαλώσουν όνειρα με το διεθνές μοντέλο γυναικών Ρομά που έχουν επιτύχει.



8. Οι συνέπειες των δημόσιων και πολιτικών θεσμών είναι απαραίτητες σε αυτό το Μανιφέστο. Θέλουμε να προσεγγίσουμε τις εθνικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τους Υπουργούς Παιδείας, τις Γενικές Γραμματείες, το Συμβούλιο Παιδείας, ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη, που μας αφήνουν να ζήσουμε ελεύθεροι στον πολιτισμό μας.



¡OPRE ROMNIA! "Yek Romni sa dalik tek querel len"